

# Rondom JOHANNES

JAARGANG 10

nummer 6



November 2024

— In dit nummer onder andere: —

- Allerzielen
- Carpe Diem of Memento Mori
- Eerste Communie 2025



## Parochie H. Johannes XXIII

Winssen

Ewijk

Beuningen

Weurt

## WIE / WAT / WAAR?

“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie van Johannes XXIII voor de dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar.

\* \* \* \* dit blad is ook te lezen op [www.johannesxxiii.nl](http://www.johannesxxiii.nl) \* \* \* \*

## Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII

Secretariaat: Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271

IBAN: NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII

Website: [www.JohannesXXIII.nl](http://www.JohannesXXIII.nl)

Email: [info@JohannesXXIII.nl](mailto:info@JohannesXXIII.nl)

*Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur*

Voor aangelegenheden betreffende overlijden gelieve contact op te nemen met het secretariaat in Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website.

## Overige contacten:

*Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag)*

*Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913*

*Misintenties Ewijk: via het secretariaat in Beuningen*

*Misintenties Beuningen: via het secretariaat in Beuningen*

*Misintenties Weurt via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt*

*Tel: 024-6776294 of via de Pastorie*

## Redactieleden “Rondom Johannes”

<b>Winssen</b>	<b>Ewijk</b>	<b>Beuningen</b>	<b>Weurt</b>
Gerry Schreven	Dien van Rens	Diana Fuchten	Bernadette Faber
Trudy Teunissen			Paul Benschop
Mark van Gaalen			

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt in het weekend van 14 december 2024.

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), uiterlijk 28 november naar:  
[redactie@JohannesXXIII.nl](mailto:redactie@JohannesXXIII.nl)  
of naar uw lokaal redactielid

## Het ware leven of het hiernamaals: *Carpe Diem* of *Memento Mori*

‘Uit stof zijt gij geboren; tot stof zult gij wederkeren.’ Als de pastoor of pastor deze woorden uitspreekt, is het doodstil in de kerk. Vrome katholieken staren naar de grond en bezinnen zich op de vluchtigheid van het bestaan. Wat daar gezegd wordt, is waar, daar kan zelfs de meest verstokte atheïst niet aan twifelen. We moeten er allemaal aan geloven, er is geen ontkomen aan: als stof zijn we begonnen, als stof zullen we eindigen.

Het geldt over het algemeen niet als een opwekkend vooruitzicht. Velen troosten zich dan ook met de gedachte, dat het einde misschien wel onvermijdelijk is, maar toch niet definitief. Na dit leven komt er een ander, verzekeren wij onszelf, en dat duurt eeuwig en oneindig. Dat we van het oneindige weinig meer weten dan dat het aanleiding kan geven tot eindeloze bespiegelingen, deert ons niet. De hemel is er voor de ziel, het verstand heeft zich er buiten te houden.

Het ligt ook voor de hand het geloof in een voortbestaan na de dood te verklaren als een compensatie voor de vluchtigheid van dit bestaan. Een troost voor een leven dat vol zit van verdriet, onrecht en tegenslagen. Een aards bestaan waarin bij de grootste altruïst al op jonge leeftijd terminale kanker wordt geconstateerd en de frauduleuze belastingontduiker, die elke dag sigaren rookt en whisky drinkt, zonder noemenswaardige gezondheidsklachten de 100 haalt, dankzij de beste zorg natuurlijk.



Niet voor niets vulde de dichter Clifford Geertz Mattheüs 5, 45 - *Want dan zijn jullie kinderen van jullie hemelse Vader. Want Hij laat zijn zon schijnen op goede mensen en op slechte mensen. Ook laat Hij het regenen op goede mensen en op slechte mensen -*

*Vanitas*, 1630, Pieter Claesz.  
Thema: *Memento mori* is een Latijnse zin die traditioneel wordt vertaald als *Gedenk te sterven* of *Denk eraan te [moeten] sterven*.

aan met de volgende zinnen:

The rain falls on the just  
And on the unjust fella;  
But mainly upon the just,  
Because the unjust has the just's umbrella.

Natuurgeweld, oorlog en hongersnood; epidemieën, milieurampen en verkeersongelukken. Het valt voor gelovigen niet altijd mee om daar de hand van een God in te zien. Het leed van nu zal ooit – lees: in het hiernamaals - vergolden worden, zeggen dan ook de meesten. Deze opvatting is door de eeuwen heen vooral populair geweest onder de maatschappelijke verschoppelingen. Niet voor niets werd in de dertiende eeuw het feest van Allerzielen ingevoerd. Het was een tijd van epidemieën, hongersnood, grote kindersterfte, onderdrukking en vooral ook oorlogsgeweld. Toen in de 14<sup>e</sup> eeuw ook nog eens tweederde van de bevolking stierf door de Zwarte Dood, werd de behoefte om te bidden voor de zielen van de overledenen enkel maar groter. Immers, in die tijd dacht men dat al die tegenspoed en rampen een bepaalde reden moesten hebben. Allerzielen was in die tijd dan ook een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, namelijk in het vagevuur.

### Voltaire en levenslust

Dat gold niet voor Voltaire (1694-1778). Die zette een streep door het geloof dat het universum op redelijke wijze bestuurd wordt door een Bovenmeester, die met strenge hand de orde bewaakt. God was in zijn visie een horlogemaker die de wereld in gang had gezet en zich daarna niet meer met de aarde bemoeide. Dit leven staat, volgens hem, daarom niet in dienst van het leven na de dood, zoals door de Kerk werd verkondigd, maar in het teken van *carpe diem*.

De filosoof Voltaire is eigenlijk een 18<sup>e</sup>-eeuwse optimist, die vindt dat de mens vooral zelf op zoek moet gaan naar de zin en betekenis van het leven. Dit was vernieuwend in een tijd dat mensen vooral bezig waren met het leven van na de dood. Voltaire, daarentegen, wil de wereld begrijpen; hij spoort de mens aan om zijn talenten te ontplooiën en om iets te doen aan de misstanden in de samenleving. Zelf valt hij de sociale omstandigheden van zijn tijd aan,

die zichtbaar werden in het kolonialisme, het absolutisme, oorlogsverheerlijking, de slavernij, de Kerk als machtsinstituut en hebzucht.

‘Waar zijn zij, die vóór ons in deze wereld geleefd hebben?’, vroegen de geestelijken zich juist af, en ze drukten daarmee hun geringschatting uit voor dit bestaan, dat ieder ogenblik abrupt kan aflopen door het onverhoedse ingrijpen van ‘die doot, die niemand en spaert’ (Elckerlijc). Terwijl, zo vermoed ik, Voltaire meewarig het hoofd schudde, zei hij als reactie op deze overtuiging: ‘De vliegen zijn geboren om te worden opgegeten door de spinnen, en de mensen om te worden verslonden door het verdriet. De ziel is geketend door de angst voor de dood en ook het leven.’

Ik vermoed dat Voltaire's houding misschien wel meer Evangelisch is dan die van de devote mannen en vrouwen die zich afkeerden van de wereld en gedreven werden door een doodsdrijf, een verlangen naar het Hiernamaals.

### De overwinning van het leven op de dood

Het evangelie van Jezus Christus is namelijk niet bestemd voor de doden, maar voor de levenden. Jezus van Nazareth riep ons immers op om ons te bekommeren om mensen in nood, zieken, achtergestelden, zij die er niet toe doen in het hier en nu. Zelf was Hij vooral een mens voor anderen. De liefde die Hij van Zijn Hemelse Vader ontving, gaf Jezus door aan ons, zijn broeders en zusters. Het ging Hem er niet om een plekje in het Hiernamaals veilig te stellen. Jezus zegt dan ook dat we ons geen zorgen moeten maken om wat komen gaat als ons geloof maar groot genoeg is.

Bestaan voor anderen is de essentie van zijn leven en sterven. Op die manier wordt de liefde van God voor de mensen iets heel persoonlijks. Daarom is er ook reden om vreugdevol te zijn, want de dood heeft niet het laatste woord. God leverde Zijn geliefde Zoon, die Zijn leven voor ons heeft gegeven, niet aan de dood over. Het leven en de dood van Jezus werd namelijk een vraag



De horlogemaker

waarop enkel God kon antwoorden. Tenzij Jezus gefaald zou hebben, kon dit antwoord enkel een nieuw tijdperk inhouden dat reeds in schemertoestand doorbrak in zijn dood. Zijn leerlingen getuigden dat Jezus en Zijn boodschap nog springlevend waren. Dit wordt bedoeld met het geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood. In en door de verrijzenis van Jezus accepteerde God ook Jezus' bestaan voor anderen, voor de wereld en voor ons. In en door Jezus is Gods liefde nu bestemd voor alle mensen. Dit is de vreugdevolle boodschap van het Evangelie, die meer te maken heeft met gelukkig zijn door dit hoopvolle geloof dat wij delen in Jezus' verrijzenis dan met *memento mori* of een verlangen naar de dood.

### En hoe liep het af met Voltaire ...?

Voltaire overleed zelf op 30 mei 1778. Volgens de overlevering werd de Franse filosoof kort voor zijn dood bezocht door een priester. Toen die hem vroeg de duivel af te zweren, schijnt hij gezegd te hebben met een 'knipoo': *"Dit is niet het moment om vijanden te maken!"*

Roman Gruijters

---

## Eerste Communie 2025

Het komende jaar kunnen kinderen uit groep 4 de Eerste Heilige Communie op **zondag 18 mei 2025** ontvangen. Begin 2025 starten we met de bijeenkomsten ter voorbereiding op de communie. De bijeenkomsten vinden over het algemeen op zaterdag begin van de avond plaats. Benieuwd naar het programma? Dan nodigen wij u, ouders/verzorgers, graag uit voor de **informatieavond op dinsdag 19 november a.s. om 20:30 uur de Pastorie - Dorpsingel 2 – Beuningen**. Tijdens deze avond vertellen we u alles over het communieproject, de activiteiten en planning. Aansluitend kunt u uw kind inschrijven voor de voorbereiding. We zouden het fijn vinden als u zich voor de informatieavond met een email aan [communiewerkgroep@johannesxxiii.nl](mailto:communiewerkgroep@johannesxxiii.nl) aanmeldt. Heeft u vooraf al vragen? Neem dan contact op via voorgaand emailadres.

Wij zien u graag op de informatieavond!

Werkgroep Eerste Communie

Parochie Johannes XXIII

## Allerheiligen - Allerzielen

November is een maand van verstillig. Het lijkt of de natuur in november gaat sterven. In de liturgie van onze kerk is november de maand van de gestorvenen. Volgens ons geloof zijn de gestorvenen niet echt dood, maar verblijven ze in een fase van verwachting in een nieuw, eeuwig leven. Velen hebben dat al bereikt. We gedenken hen met Allerheiligen en Allerzielen. Dat rijmt met wat er in de natuur aan de hand is in november: de natuur gaat niet echt sterven, maar trekt zich als het ware terug, legt als het ware alle tekenen van leven af om zich voor te bereiden op nieuwe leven.

Veel mensen herdenken in deze dagen al het verlies dat zij leden. Verlies aan dierbaren, je echtgenoot, echtgenote, kind, vriend, partner. Er is zoveel onbegrijpelijk en zinloos in een mensenleven: ziekten, pijnen, agressie, angst. Dan lijkt een vrome tekst als psalm 23 wel heel erg gemakkelijk en oppervlakkig: 'De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken'. Je ziet hem bijna als een 'was het maar waar'. Toch gebeurt er in mensen van binnenuit veel wat we in zo'n tekst kunnen beamen. Bijvoorbeeld: in vers vier van de psalm: "Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, ik vrees geen kwaad. Want naast mij gaat Gij, uw stok en uw staf zijn mij een troost". Op onbegrijpelijke manier ervaren mensen dat soms. Ze doen niets af van de verschrikkingen van dat dal van de doodsschaduw in hun eigen leven. Ze hebben dwars daar doorheen op een bijzondere wijze weet van het tegenovergestelde in vrede, harmonie, liefde.

Het is niet te verklaren, het is er. Ze hebben vaak als Job met God gevochten, zijn kwaad geweest, hebben God ter verantwoording geroepen en toch...

Het is goed in deze dagen tijd te nemen voor jezelf en eens na te gaan hoe het allemaal gegaan is... en op welk punt wij zijn aangekomen in de verwerking van ons leven.

W.H. Föllings



## Allerzielen - onze overledenen het afgelopen jaar

Roepnaam	Naam overledene	Leeftijd	Plaats
Stef	Willems	27 jaar	Beuningen
Henk	Groenen	85 jaar	Ewijk
Ria	Bus - Ars	88 jaar	Weurt
Annie	van Wijk	92 jaar	Beuningen
Wim	van Welie	96 jaar	Winssen
Lenny	Amodeo - Bekkers	84 jaar	Beuningen
Wim	Arts	84 jaar	Weurt
Toon	van den Heuvel	72 jaar	Ewijk
Bert	Knuiman	88 jaar	Beuningen
Theo	van Haren	77 jaar	Beuningen
Jo	Smits	74 jaar	Weurt
Ria	Janssen - van Dinteren	81 jaar	Beuningen
Geer	Janssen	82 jaar	Weurt
Henk	Postulart	87 jaar	Winssen
Henk	de Waal	76 jaar	Weurt
Jacques	van Gaalen	68 jaar	Winssen
Threes	Feddema	97 jaar	Beuningen
Nel	van der Meer - Schaefers	84 jaar	Beuningen
Nelly	de Kleijn - Schreven	87 jaar	Beuningen
Lambert	Brink	96 jaar	Beuningen
Mimy	van den Brand - van der Velden	78 jaar	Beuningen
Willy	Wilting	88 jaar	Beuningen
Gert	Vrolijk	81 jaar	Beuningen
Anny	Kuijjer - van Elk	75 jaar	Beuningen
Joop	Moser	83 jaar	Beuningen
Ad	Glaap - Tijssen	82 jaar	Beuningen
Theo	van Kempen	88 jaar	Weurt
Annie	Engelen - de Rooter	86 jaar	Beuningen
Jan	Volkers	86 jaar	Weurt
Annie	Verwaaijen - Cobussen	88 jaar	Beuningen
Gerard	van Hulzen	91 jaar	Weurt
Riek	Willems - Daanen	91 jaar	Beuningen
Jo	Glaap	85 jaar	Beuningen
Johan	van de Kant	88 jaar	Beuningen
Henk	van Welie	87 jaar	Winssen
Riekske	Piels - Reuvers	85 jaar	Beuningen

## Informatiebijeenkomst /

### Parochieavond Parochie H. Johannes XXIII

Beste parochianen, Woensdagavond 20 november is er een informatiebijeenkomst in Ontmoetingscentrum De Paulus in Winssen. Het parochiebestuur en pastoraatgroep zullen over diverse onderwerpen toelichting geven. Zij willen u dan op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en stand van zaken in onze parochie. Uiteraard is er de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het programma ziet er als volgt uit:

1. Opening / welkom
2. Pastoraatgroep
3. Vastgoed
4. Financiën
5. Afsluiting met vervolgens nog een gezellig samenzijn.

We starten om 19.30 u. Graag aanmelden bij [secretariaat@johannesxxiii.nl](mailto:secretariaat@johannesxxiii.nl) of tel.024-6771271 (op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur).

## Goed leren omgaan met je geldzaken!

MEE Plus organiseert een Cursus Geldzaken met budgetbuddy. De cursus is voor mensen van 18 jaar en ouder uit de Gemeente Beuningen. Je hebt bijvoorbeeld nooit geleerd om met geldzaken om te gaan of je hebt bijvoorbeeld moeite met lezen, schrijven of rekenen. De cursus start woensdag 6 november. Er zijn 8 bijeenkomsten. De cursus is gratis. We zijn ook op zoek naar mensen die de deelnemers willen begeleiden. Dit noemen we budgetbuddy's. Een budgetbuddy helpt een deelnemer tijdens de hele cursus.

Aanmelden of meer info: Iris Stemerink ([i.stemerink@meeplus.nl](mailto:i.stemerink@meeplus.nl)) / telefoon: 0629016016.

## Start knutselcafé voor jongeren in Beuningen

Beuningen – Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en op zoek naar een plek om je creativiteit te uiten en nieuwe mensen te ontmoeten? Sluit je dan aan bij het nieuwe knutselcafé in Beuningen. Op maandag 2 oktober was de eerste



activiteit: Fotolijstjes pimpen. De bijeenkomsten vinden plaats op Rijstveld 4 in Beuningen. Het knutselcafé is opgericht door jongeren. Het doel is om jongeren samen te brengen in een inspirerende omgeving, waar creativiteit centraal staat. Tijdens de eerste activiteit kunnen deelnemers hun eigen fotolijstjes versieren, een leuke manier om je eigen stijl te laten zien en gezellig samen te werken. Deelname is gratis.

Om de activiteiten te ondersteunen, is de groep op zoek naar donaties van creatieve materialen, geld of snacks. Wil je een bijdrage leveren? Neem contact met ons op! Blijf op de hoogte van toekomstige activiteiten en sluit je aan voor een gezellige en inspirerende avond vol creativiteit.

Meer informatie via: knutselcafe18.30@gmail.com of kijk op Instagram: knutsel\_cafe\_beuningen



Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Heeft u nog geen bijdrage overgemaakt, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog! **GEEF vandaag voor de kerk van morgen**

U kunt ook de QR-code scannen om de kerkbijdrage te betalen. Gebruik de camera App op uw telefoon.



Opbrengst van de actie Kerkbalans

Kerkbijdragen	2024	2023
januari t/m februari.	€43.696	€41.320
januari t/m april.	€50.514	€47.734
januari t/m/mei	€52.955	€49.682
januari t/m/juli	€58.515	€55.643
Januari t/m september	€64.962	€58.710



## Actie Kerkbalans 2025 komt eraan

In januari doet onze parochie weer mee aan de Actie Kerkbalans. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2025 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'GEEF vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen. De actie Kerkbalans 2025 is tussen 11 en 25 januari. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst.

Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII

### Dopelingen:

Ryan van Vulpen  
Eliane Schuijling

### In een kerkelijke viering namen wij afscheid van:

	overlijdensdatum	leeftijd
<b>Winssen</b>		
Henk van Welie	16-09-2024	87 jaar
<b>Beuningen</b>		
Riek Willems – Daanen	26-08-2024	91 jaar
Jo Glaap	09-09-2024	85 jaar
Johan van de Kant	12-09-2024	88 jaar
Riekske Piels – Reuvers	28-09-2024	85 jaar

Dat zij mogen rusten in Gods vrede

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte





## Verbonden door Licht

Zoals op meerdere plaatsen in ons land wordt er ook in Winssen de mogelijkheid geboden om onze dierbare overledenen, die hier of waar dan ook ter wereld begraven of gecremeerd zijn, in eigen omgeving te herdenken. U allen wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Door middel van diverse rituelen, waarbij saamhorigheid, warmte en licht centraal staan, willen we hier aandacht aan besteden.

Een van deze rituelen is: Hemelse Post, waarbij een zelfgeschreven briefje in een kokertje wordt gedaan en in een vuurkorf wordt geworpen. De geschreven boodschap stijgt als het ware op met de rook. De tekst kunt u thuis alvast op een stukje papier van 6 bij 10 cm. schrijven. Het kokertje wordt u door de organisatie aangereikt bij de vuurkorf.

Een volgend ritueel is: Zee van Licht. Deze ontstaat door de waxinelichtjes, die u krijgt bij de ingang van het kerkhof, op een tafel te zetten bij de "Oude Toren".

Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 2 november bij de muziekkoepeel en begint om 18.30 uur. Vervolgens gaat men naar het sfeervol verlichte kerkhof. Muzikale medewerking wordt verleend door Koninklijke fanfare ULTO en Fleur Perlo.

Graag tot 2 november. Comité Verbonden door Licht.

Een kleine bijdrage van u stellen we zeer op prijs. Bij de uitgang van het kerkhof is een collectebus. Alvast veel dank.

## Reacties oproep naar de herkomst van Wandbord Winssen

In de vorige Rondom stond een oproep naar de herkomst van het wandbord dat achter in de Winssense kerk hing. Het hangt nu in de Beuningse pastorie. Helaas is de geschiedenis van het bord niet bekend. Op mijn vraag heb ik twee reacties mogen ontvangen.

Begin september ben ik gebeld door Broer Verploegen (85). Hij vertelde uit de verhalen van zijn inmiddels overleden zussen: Burgemeester Sprenger (+ *gemeenteontvanger Nillissen*) en pastoor Goette zijn op het einde van de oorlog opgepakt door de Duitsers. Men verwachtte niet dat zij levend terug zouden komen. Uit dankbaarheid voor hun behouden terugkomst, maar ook voor degenen die voor de arbeidsinzet in Duitsland moesten gaan werken en voor de Winssenaren die de oorlog heelhuids waren doorgekomen. Broer moest met zijn oudere zussen mee naar de H. missen in de Winssense kerk. Hij heeft iedereen gekend die op het wandplakkaat staan vermeld.

Via Frank Wattenberg kreeg ik een reactie van zijn buurvrouwen, de gezusters Liesbeth en Pita Van Haaren. Liesbeth geeft een heel andere verklaring: "Het bord is er gekomen als dank voor de behouden thuiskomst van de Indië-gangers uit Winssen."

In het dagboek uit 1944 van kapelaan J. Verheijen (zie *site van het Regionaal Archief Nijmegen*) en in het memoriaal (*in Parochie-archief Winssen*) geschreven door pastoor Goette is niets over het bord opgetekend. Tijdens de open dagen van de Corneliuskerk in de Kerst-periode zal het bord tentoongesteld worden.

Al met al is het dus nog steeds niet helder waarom en wanneer dit bord is gemaakt. Mocht u toch nog een aanvulling op mijn zoektocht hebben, dan hoor ik dat graag!

Reacties kunt u mailen aan [parochiebestuur@johannesxxiii.nl](mailto:parochiebestuur@johannesxxiii.nl) of bellen met 06 – 513 700 89.

Wilbert Lelivelt

## Oproep van kindcentrum 'De Wegwijzer' - Winssen

In het dorp Winssen is het kindcentrum 'De Wegwijzer' voor veel van u bekend terrein. Mogelijk loopt of fietst u hier geregeld langs of staat u aan de poort om uw (klein)kind op te halen. Wist u dat de school ontzettend blij is met iedereen die -al is het maar voor één keer, of voor een kort moment- zou willen helpen met activiteiten op school?

Mocht u iemand kennen die graag een keer mee zou willen helpen om het schoolplein onkruid vrij te maken, een knutselactiviteit te begeleiden, een incidentele schoonmaakklus op te pakken of die bij een andere activiteit zou willen ondersteunen? U kunt voor eventuele vragen en/of aanmeldingen mailen naar [wegwijzer-mr@groesaampo.nl](mailto:wegwijzer-mr@groesaampo.nl). Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen met het kindcentrum via telefoonnummer 0487-521756 (u kunt dan vragen naar Maaïke de Haan). Alle hulp is van harte welkom en u zit nergens aan vast. Misschien een mooie manier om de school van uw (klein)kind op een andere manier te leren kennen! De kinderen kijken naar uw komst uit.

Met hartelijke groet, MR – kindcentrum 'De Wegwijzer' Winssen  
Jannice, Marieke, Mieke en Mijke [wegwijzer-mr@groesaampo.nl](mailto:wegwijzer-mr@groesaampo.nl)  
Telf. 0487-521756

## Sinterklaasintocht in Winssen op 17 november

Op zondag 17 november wordt Sinterklaas warm onthaald door de kinderen uit Winssen. Het Sinterklaasfeest start met een feestelijke intocht van de Sint en zijn Pieten door het dorp. De stoet vertrekt om 13.00 uur vanaf muziekcentrum U.L.T.O. (Notaris Stephanus Roesstraat 3). Aansluitend wordt er zoals ieder jaar een Sinterklaasverhaal gespeeld in De Paulus. Uiteraard komt Sinterklaas niet met lege handen en is er voor ieder kind een cadeautje en iets lekkers! Aanmelden voor het Sinterklaasfeest is noodzakelijk (alle kinderen uit Winssen ontvangen hierover bericht).



## De Stg. Muziekkoepeel Winssen is nu officieel eigenaar!

Op donderdag 22 augustus vond de officiële overdracht plaats van de Winssense muziekkoepeel. Ten kantore van DAAD-notarissen te Druten werd door leden van het dagelijks bestuur van de parochie

Johannes XXIII (de voormalig eigenaar) en de Stichting Muziekkoepeel Winssen en uiteraard de notaris de overdracht bekrachtigd.

Voor het symbolische bedrag van €1,- (excl. notariskosten) is de Stichting nu officieel eigenaar van deze unieke muziekkiosk.

Het parochiebestuur heeft de kosten van het bodemonderzoek voor haar rekening heeft genomen en ook een bijdrage geleverd in de notariskosten. Het stichtingsbestuur is uiteraard heel blij mee met dit alles, want zolang je geen eigenaar bent kun je ook geen subsidies aanvragen. En geld is hard nodig, want de koepeel raakt danig in verval. Het dak dient hoognodig gerepareerd te worden en verdere restauratie in authentieke staat is zeer gewenst. Ook wil het stichtingsbestuur het gebouw aan de noordkant uitbreiden ten behoeve van een bergruimte met water en elektriciteit, noodzakelijk om na de renovatie en uitbouw de koepeel functioneel te kunnen gebruiken voor allerlei culturele activiteiten in de openlucht. Een eerder gehouden dorpsenquête en de vorig jaar in het Paulusgebouw georganiseerde informatiebijeenkomst wijzen uit dat de Winssense bevolking de renovatie- en uitbreidingsplannen van harte ondersteunt. Inmiddels lopen er ook al procedures voor het verkrijgen van subsidies bij o.m. de gemeente, de provincie en het Oranjefonds.

Onlangs heeft de stichting ook een eigen website geopend met allerlei wetenswaardige gegevens, tekeningen en illustraties over verleden en toekomst van de muziekkoepeel. Daarin opgenomen ook de mogelijkheid om middels het aanklikken van een QR-code het realiseren van dit project financieel te ondersteunen.



Want samen proberen we voor Winssen en regio dit prachtige openluchttheater van de grond te krijgen!

Draagt u de koepel ook een warm hart toe? Doneer middels deze QR-code!

De Stichting én de Winssense bevolking zullen er blij mee zijn!

Het bestuur van de Stichting Muziekkoepeel Winssen, Erna Steeg (voorz.), Sjaak Gerrits (secr.), Bart Smits (penn.m.)

[www.muziekkoepeelwinssen.nl](http://www.muziekkoepeelwinssen.nl)



*NB: foto van de notariële overdracht:*

*vlnr Ruud Roefs en Wilbert Lelivelt (namens het parochiebestuur), Sjaak Gerrits, Bart Smits en Erna Steeg (namens de Stg. Muziekkoepeel Winssen)*

## Prinses Beatrix spierfonds collecte

De collecte werd dit jaar gehouden van 10 tot en met 16 september 2024 in Winssen, dit jaar voor de 45<sup>ste</sup> keer, in Winssen. Ook dit jaar kwamen de vrijwilligers met de oranje collectebus, waar de euro's nog in kunnen en waarop een QR-code zit, om gemakkelijk wat voor het SPIERFONDS te geven. De opbrengst is dit jaar geweldig goed. Samen haalde we het prachtige

bedrag op in Winssen van €1.504,50 Iedereen heel veel dank voor uw bijdragen. Alle vrijwilligers, Hartelijk dank voor jullie inzet.

Hartelijke groet namens het collecte comité Gerry Schreven.

## Seniorenvereniging Winssen 70 jaar.

Eindelijk was het zover 14 september 2024. De grote dag voor de seniorenvereniging Winssen. Al maanden aan voorbereiding gingen eraan vooraf. Om 10 uur werd de dag geopend door een door Pastoor Roefs en emeritus Pastoor Visschedijk gecelebreerde, en door What-ever gezongen H. Mis.

Na de Mis volgde een feestdag waar niets ontbrak. Met een leuk gevuld tasje consumptiebonnen kwamen we de prachtig ingerichte, en door de kroonluchters uit onze Antoniuskerk verlichte, feestzaal binnen, waar koffie met gebak al klaar stond. Voorzitter Gerard Gradussen heette ieder van harte welkom waaronder ook wethouder Frans Houben. Na de inspirerende woorden van voorzitter en wethouder werd er getoast op de 70ste verjaardag van de vereniging.

Om 13.00 uur werden we uitgenodigd te gaan genieten van een uitgebreid brunchbuffet, waar soep en zelfs een toetje niet ontbraken. Rond 15.00 uur kwamen de dames Turbo Toos en Super Stien met de solex de zaal in om ons een uurtje te vermaken. En dat was een geslaagd optreden van die twee. Kei Gezellig en Brulto hebben ervoor gezorgd dat we deze 14 de september niet gauw zullen vergeten.

De boerenfriet en de loterij, waar de door commissieleden gemaakte bloemstukjes werden verloot, sloten deze gezellige dag af. Ieder ging tevreden met een mooie Jubileumkrant huiswaarts.

Met dank aan bestuur van de seniorenvereniging.

DEZE MAAND IN ONZE KERKEN		H. Cornelius Beuningen			H. Andreas Weurt		
datum	"feest"	tijd	pastor	"koor"	tijd	pastor	"koor"
za 26 okt	30e zondag door het jaar	19:00	em.past. Harry van Dooren	Marieke v.d. Ven & André Haverkort			
zo 27 okt		10:00	em.past. Harry van Dooren	 Jacques & Antoinette v.d. Meer	10:00	em.past. Ton van Balveren	Samenzang
za 2 nov	Allerzielen 31e zondag door het jaar	19:00	Allerzielen viering em.past. Harry van Dooren	Komore	19:00	Allerzielenviering pastores Ruud Roefs en Jan de Waal	Andreaskoor
zo 3 nov		10:00	Allerzielen viering pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	Liturgisch Gemengd Koor			
zo 3 nov		15:00	Concert Projectkoor				
zo 10 nov	32e zondag door het jaar	10:00	pastoor Ruud Roefs	Zanggroep Druten / Puiflijk	10:00	Woord- en Communieviering	Our Choice
zo 17 nov	33e zondag door het jaar		GEEN VIERING		10:00	Patroonsfeest H. Andreas gezamenlijke pastores	 Komore / Our Choice
zo 24 nov	Christus koning 34e zondag door het jaar	10:00	Caeciliafeest pastoor Ruud Roefs	 Liturgisch Gemengd Koor	10:00	Caeciliafeest em.past. Jan de Waal	Andreaskoor
wo 27 nov		15:30	Seniorenviering, pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	Marieke v.d. Ven & Hennie de Lange			
za 30 nov	1e zondag Advent				19:00	pastores Ruud Roefs en Jan de Waal	
zo 1 dec		10:00	pastoor Ruud Roefs	Muzimare			
zo 8 dec	2e zondag Advent	10:00	pastoor Ruud Roefs	Liturgisch Gemengd Koor	10:00	em.past. Jan de Waal	Our Choice
zo 15 dec	3e zondag Advent	10:00	Woord- en Communieviering leden werkgroep	Jacques & Antoinette v.d. Meer	10:00	em.past. Ton van Balveren	 Andreaskoor
wo 18 dec		15:30	Seniorenviering pastores Ruud Roefs & Roman Gruijters	Marieke v.d. Ven & Hennie de Lange			
zo 22 dec	4e zondag Advent	10:00	em.past. Harry van Dooren	Schola	10:00	pastoor Ruud Roefs	Samenzang
zo 22 dec		15:00	Concert Gery Vermeulen				
di 24 dec	Kerstavond	18:00	Gezinskerstviering diaken Roman Gruijters	kinderkoor Happy Tunes	17.00	Kinderkerstviering em.past. Jan de Waal	
		20:00	em.past. Harry van Dooren	Muziekvereniging Kunst & Volharding	20.00	pastoor Ruud Roefs	Our Choice
		22:00	pastoor Ruud Roefs	Komore			
wo 25 dec	1e Kerstdag	10:00	em.past. Ton van Balveren	Liturgisch Gemengd Koor	10.00	pastoor Ruud Roefs	Andreaskoor
do 26 dec	2e Kerstdag	10:00	pastoor Ruud Roefs	Jacques & Antoinette v.d. Meer	10.00	em.past. Jan de Waal	Muziekvereniging N.A.G.

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

 Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie / thee te drinken.  
Beuningen: zondag 27 oktober, 24 november Weurt: zondag 17 november, 15 december



## Kort - Kort - Kort

**Winssen is weer in het nieuws geweest met de volgende artikelen:**

**Werk van Kortekaas door heel Nederland te vinden. Champagne op een prachtig kunstzinnig, spiritueel leven.**

In de Gelderlander van dinsdag 3 september jl. een foto van Kunstenaar Huub Kortekaas samen met zijn vrouw aan de keukentafel met daaronder de mededeling dat hij thuis op 31 augustus op 89-jarige leeftijd is overleden. Proostend met een glas champagne hebben ze hun man, vader en opa bedankt voor een prachtig kunstzinnig en spiritueel leven. Na een ceremonie in De Tempelhof, de woon- en werkplek van het kunstenaarschepaar is met de Kosmobiel, getrokken door 6 dames, een laatste ronde gemaakt over de dijk langs de uiterwaarden naar de Dijkkapel op de Dijk in Winssen. Zijn as zal na de crematie een plek krijgen op de Tempelhof in de gouden knop in de middelste tempel.

**Van de Lezer: Winssen**

In de Gelderlander van dinsdag 8 oktober jl. een mooie groepsfoto van leden van buurtvereniging De Kikkers en De Hooge Biezen die gezamenlijk burendag 2024 hielden. De volwassenen hadden een fotopuzzeltocht door de omgeving en de kinderen gingen met Hatta (theater docent) theater maken. Het stuk ging over een aantal bekende personen uit de buurt. In verleden, heden en toekomst.... Zo werd er een voorstelling gemaakt waarin Jan en Miep Tel met stalen botten, het jaar 2050 tegemoet traden. In de wei van Jan en Miep Tel werd na de voorstelling onder het genot van een hapje en drankje de fotopuzzeltocht geëvalueerd. Jan was die dag ook nog jarig dus een lang zal hij leven ontbrak ook niet. Aan het eind van de middag kwam de friteswagen en nadat iedereen lekker gegeten had ging iedereen moe maar voldaan weer huiswaarts.

**De oorlog in mijn hoofd - 80 mensen 80 verhalen.**

In de Gelderlander van zaterdag 14 september een aparte editie met 80 mensen die 80 verhalen uit de oorlog vertellen. 2 verhalen hebben een Winssense oorsprong namelijk die van Cor Teunissen en van Will Tromp.

**Cor Teunissen - Mijn familie is nooit gevonden.**

Cor Teunissen verloor zijn moeder, zijn 2 broertjes Frans en Mels en oom Jan

Grisel. Zij gingen naar de stad maar Cor was pas 4 jaar en kon niet mee. Hij liep mee naar de bushalte en zwaaide ze uit. Hij zag ze nooit meer terug. Oma kwam bij de vader van Cor en zijn zus Aggie wonen om voor hen te zorgen. Ze was altijd lief en goed voor hen. Het moet voor haar ook heel zwaar geweest zijn om haar dochter, zoon en 2 kleinkinderen te verliezen. Vader fietste dagenlang naar Nijmegen om tussen de puinhopen te zoeken, maar ze zijn nooit gevonden. Cor herinnert zich nog wel het verdriet van zijn vader. dat hij soms bij de deurpost stond te huilen. Pas heel veel later kwam bij Cor het besef dat zijn leven daardoor voorgoed veranderde. Door wat er in de oorlog is gebeurd is Cor strijdbaarder geworden. Hij kan niet tegen onrecht. Pas veel later werd het bombardement in Nijmegen herdacht en kwam er een monument voor de slachtoffers. Ook heeft Cor via het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2020 op de Dam een krans mogen leggen voor de slachtoffers van het bombardement in Nijmegen met zijn kleindochter Roos. In de jaren daarna gaat Cor met zijn kleinkinderen naar Amsterdam naar de Nationale Herdenking. Dat maakt indruk want daar krijg je van dichtbij mee wat er allemaal gebeurde tijdens de oorlog. De geschiedenis van zijn familie hoort daarbij.

**Will Tromp - Mijn oom overleed door een luchtaanval van geallieerden.**

Will Tromp houdt de nagedachtenis van zijn Oom Alex in leven tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in Winssen. De moeder van Will vertelde altijd dat haar broer Alex in de oorlog gesneuveld was. Veel meer werd en toen niet verteld, dat was te heftig. Pas toen Alex heel veel later groen licht kreeg om over Alex in 1980 een radioprogramma te maken heeft hij zich in de tragische geschiedenis verdiept. Will ontdekte toen dat Alex Willems en zijn dorpsgenoot Jan Libotté in de nadagen van operatie Market Garden net actief waren voor de Binnenlandse Strijdkrachten. Waarschijnlijk was dat hun eerste opdracht en even treurig als tragisch dat dat ook hun laatste zou worden. Ze moesten de dijk bewaken. Een schipper vroeg hen op de koffie en juist op dat moment bombardeerden geallieerde vliegtuigen alles wat zich op de Waal bevond. Alex was zwaargewond naar huis gebracht en daar overleden. Will vindt het belangrijk om de doden van oorlogsgeweld te blijven herdenken want wat het gezin van zijn Oom Alex heeft meegemaakt treft nog elke dag heel veel families!





Ewijk



## Spannende en gezellige pub quiz voor iedereen

Op zaterdag 2 november houden wij van 14.00 uur tot 17.00 uur in Café Zaal De Ouwe Deeg een pub quiz voor ieder die hieraan mee wil doen.

Een pub quiz is ontstaan in de Angelsaksische landen, waar café-eigenaren extra publiek trokken met spelletjesavonden. Later werden dat vragenrondes in teamverband en tijdens de coronacrisis in 2020 werd dit fenomeen ook thuis in de Nederlandse woonkamers populair. De kandidaten beantwoorden in teamverband van 4 personen vragen van verschillende categorieën, die door een quizmaster, met behulp van beeld- en geluidsfragmenten worden gesteld. De vragen kunnen over van alles en nog wat gaan, maar vaak is er een grote rol weggelegd voor actualiteiten, sport, geschiedenis, muziek en -uiteraard- gemeente Beuningen, Ewijk en omgeving. Dus bereid je vast voor en test straks je kennis in spannende vragenrondes over diverse zaken.

Het gaat niet om de overwinning, maar om de gezelligheid, én er zal voor de prijswinnaars een leuke verrassing beschikbaar zijn.

Dus mis het niet, meld je aan en laat zien wat je weet!

Het inschrijfgeld is €7,50 per persoon, koffie of thee en een pauzedrankje met snack worden inclusief verstrekt. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Het team kan bestaan uit leden van onze vereniging, maar ook uit bv vrienden, familie, kinderen en kleinkinderen. Met zijn allen weet je meer dan alleen. Schroom niet!

Inschrijving kan per team of individueel, via [secretaris@seniorenewijk.nl](mailto:secretaris@seniorenewijk.nl) of telefonisch op 06-51440948. De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijfgeld op de bankrekening van de seniorenvereniging Ewijk. NL88 RABO 0114 9028 28

## Herdenking 8 oktober 1944 - 1924 - 80 jaar geleden



Op 8 oktober 2024 was het 80 jaar geleden dat er in Ewijk een ontploffing plaatsvond van een Engelse Bren Carrier, waarbij maar liefst 6 personen om het leven kwamen. Dit was de aanleiding om alle Ewijkse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op deze dag kort te herdenken, eens in de vijf jaar.

Wij verzamelden ons bij de plek van de ontploffing, Brugstraat 8 te Ewijk. De belangstellenden konden de plek zien waar de Bren Carrier stond die 80 jaar geleden ontplofte. De plek van de drie graven van de Engelse soldaten, die toentertijd daar een jaar begraven lagen, was gemarkeerd.

Wim Roelofs, onze voorzitter, vertelde het verhaal en men kon daarna vragen stellen. Ook lag er informatie en foto's. Bovendien had Lars, een nieuw lid van ons comité, wat oorlogsmateriaal meegenomen om te laten zien. Hierna zijn wij naar het Kerkplein gegaan waar pastor Roefs een woordje deed, een aantal kinderen hebben gedichten voorgedragen en er zijn bloemen bij het monument gelegd.

Na de koffie zijn de leden van het comité met enkele familieleden naar Jonkerbos War Cemetery gereden om daar chrysanten bij de graven van de Engelse militairen te leggen.

Er was veel belangstelling, voornamelijk kinderen van groep 8 van basisschool de Reuzepas. Een week geleden zijn Wim en Theo Roelofs bij hen



op school geweest om over de oorlog en over de gebeurtenis in Ewijk te vertellen. Naar aanleiding hiervan hebben de kinderen gedichten geschreven. Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling en hulp om deze dag mogelijk te maken. Ook voor de geschonken appels die de kinderen meekregen.

Bestuur Comité 4 en 5 mei Ewijk



Foto's: de heer G. Wouters

## Schumacher

Een jaar geleden stond er in de Rondon Johannes een oproep om deel te nemen aan een lezing door Pastor Huub Schumacher op woensdag 13 december 2023 over “Laat Kerstmis je niet afpakken”. Begin dit jaar maakte ik zijdelings gewag van deze door mij bijgewoonde lezing in het kader van het samenwerkingsverband tussen onze parochie en die van de plaatselijke protestantse gemeente. Met de opmerking nog eens terug te komen op deze lezing. Het koetshuis was afgeladen vol die 13<sup>e</sup> december. Bij menigeen was kennelijk de belangstelling gewekt, mede dankzij de geïnspireerde oproep van een bevlogen Huub Schumacher. Men werd niet teleurgesteld. We kregen nog een samenvatting mee van de lezing en daaruit bleek eens te meer dat de Bijbel vol staat met beeldspraak. Om met concrete voorbeelden te komen van deze niet letterlijk te nemen taal kennen wij in onze taal uitspraken als “Ik sprong een gat in de lucht”, “Ik zit in de put” of “Ik viel met de deur in huis”. Geen mens die dit letterlijk neemt, maar iedereen weet wat er bedoeld wordt. Zo gaat het ook met de Bijbelse taal. Dit gebeurt om tegen de verdrukking in het goede naar boven te laten komen en met beeldspraak de woorden kracht bij te zetten. En dit geldt vooral ook in de Bijbel over de geschiedenis van die man uit Nazareth, die in een oogwenk blinden ziende maakt of met wat brood en vis een hele menigte te eten geeft. Ook dat malle kerstverhaal zit vol met beeldspraak. Laat ik als voorbeeld de herders nemen. De lagere sociale klasse in Jezus’ tijd. Maar de eerste aan wie Jezus zich openbaart in alle nederigheid. Neem hun bezoek dus niet letterlijk, maar zie de beeldspraak dat Jezus voor alle mensen gekomen is, te beginnen met de armen en verdrukten. Laat kerstmis je niet afpakken en prik door de letterlijkheid heen.

Pastor Schumacher nam ruimschoots de tijd om zijn verhaal geïnspireerd en enthousiast te vertellen. Na de met vele voorbeelden gelardeerde lezing was er gelegenheid vragen te stellen en in discussie te gaan. Een enkeling maakte van die gelegenheid gebruik om de gehele kerk te bekritisieren als een uit de tijd zijnde instituut. De binnen die kerk controversiële Schumacher liet zijn geloof echter niet afpakken en Kerstmis al helemaal niet.

Theo Coenders



## Toward the Light: Allerzielenconcerten Projectkoor Heilig Landstichting



Het is inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de bijzondere concerten die het Projectkoor Heilig Landstichting al vele jaren in de regio geeft. Dit jaar vertellen zo'n 85 zangers in teksten en muziek uit religieuze en wereldlijke tradities weer een aangrijpend verhaal over afscheid nemen. Over vallen, maar ook weer dapper opstaan. Over op zoek gaan naar een nieuwe weg in het leven. We herdenken dierbaren die zijn overleden en van wie we zielsveel hielden en houden. Zonder vrees voor duisternis of dood, maar in dankbaarheid en met Liefde in het hart. Het geheel wordt begeleid door Christa Cornelissen en Connie Wegbrans (hoorn), Hettie van der Wee-van der Borg (fluit), Gert-Jan van Asseldonk (tuba) en Tommy van Doorn (orgel). Het geheel staat onder leiding van dirigent Sophia Brink.

U bent van harte welkom op: **zondag 3 november Corneliuskerk Beuningen, 15.00 uur**. De deuren gaan een half uur voor aanvang open.

De toegang is gratis evenals het programmaboekje met daarin alle teksten en speciaal voor deze concerten geschreven vertalingen. Omdat we vanzelfsprekend kosten maken en onze concerten ook in de toekomst voor iedereen vrij toegankelijk willen houden, wordt uw bijdrage na afloop bijzonder op prijs gesteld.

**“Toward the Light”**. Van harte aanbevolen!

## Halloween:

Vrijdag **25 oktober** is er weer een speurtocht in het winkelcentrum met thema Halloween.

Kom met je griezeligste outfit en mooiste lampion en zoek alle items van het speurtochtformulier. Er loopt ook een fotograaf rond die jou op de foto kan zetten, deze foto's zijn daarna gratis op te halen. Locatie en tijdstip wordt nog bekendgemaakt.



Op **31 oktober 2023** vanaf 18.30 is de Halloween tocht door Beuningen, georganiseerd door enthousiaste mensen uit Beuningen. Op de Facebookpagina van Halloween 2024 Beuningen vind je de adressen die meedoen. Hier kan je ook je adres opgeven waar de kinderen langs kunnen komen voor de Trick of Treat. Jij loopt toch ook mee? Op deze spannende vond loop je langs de griezelig versierde huizen en tuinen.



## Sinterklaas

Op zaterdag **16 november** komt Sinterklaas naar het Hart van Beuningen.

Direct na zijn aankomst reist hij door naar Beuningen om daar alle kinderen weer te zien. Hij zal plaatsnemen op zijn prachtige stoel op het Julianaplein en zal daar alle mooie tekeningen, de vele verlanglijstjes en wortels voor Ozosnel in ontvangst nemen. De kinderen kunnen een handje geven aan de Sint en er is een kort fotomoment (door de grote opkomst zal niet iedereen een privémomentje hebben, maar de Sint (of Piet) zal dat zeker op een ander moment goed maken met jou).

Natuurlijk neemt Sinterklaas ook schoencadeautjes en zakjes stroigoed mee.

De verwachte aankomsttijd op het Julianaplein zal ongeveer 14.00 uur zijn. Houdt er rekening mee dat de rij om 15.30 uur sluit voor het fotomoment.

Zaterdag **30 november** loopt Sinterklaas door het centrum met z'n pieten. Hij brengt ons van 14.00 tot 15.30 uur een bezoekje. Kom je hem ook een handje geven?

---

## Lichtjesavond

Vrijdagavond **13 december** wordt voor de derde keer de Lichtjesavond in het winkelcentrum van Beuningen georganiseerd. Lichtjesavond staat natuurlijk in het teken van Licht! Wat is er nou gezelliger dan dat alles mooi verlicht is tijdens deze sfeervolle feestdagen.

## Herinneringen

Net als vroeger is de Sinterklaastijd spannend voor kinderen. Bij ons begon de spanning in aanloop naar de intocht van Sinterklaas ook flink op te lopen. We maakten tekeningen met Sint op de stoomboot met zijn pieten. Ook moest er een verlanglijstje gemaakt worden wel met totaal andere wensen dan tegenwoordig. Bij ons waren het een doos leurpotloden, een kleurboek, een leesboek over Swiebertje en Pipo de clown. Op de avonden dat we onze schoen mochten zetten zaten we trouw voor de kolenkachel en zongen de traditionele liedjes. De andere morgen was het altijd weer spannend of ze langs waren geweest en of er wel wat in onze klompen zat.

Voor het paard dat bij ons alleen als schimmel bekend stond werd een keer in de week op woensdag altijd in de klomp bij de haard hooi en een grote winterwortel gedaan. De andere dag was dat altijd weg. Die avond aten we altijd wortelstamp (heel verrassend), met een bal gehakt.





Weurt



## Kindernevendienst in Weurt: ruimte voor de kleinsten in onze gemeenschap

Terwijl de volwassenen in de kerk samenkomen voor de viering, trekken de kinderen zich even terug voor een moment speciaal voor hen. We lezen een verhaal uit de Bijbel en knutselen of tekenen iets dat past bij het thema van die zondag.

Sinds ongeveer een jaar organiseer ik de kindernevendienst in Weurt voor kinderen vanaf 5 à 6 jaar oud. Tijdens de vieringen waarin het koor Our Choice zingt, kunnen de kinderen samen in de pastorie op hun eigen manier betrokken raken bij de verhalen en de gemeenschap. Hopelijk mogen we ook in de toekomst nog veel mooie momenten samen beleven en steeds meer kinderen welkom heten in de vieringen!

Kim Hoogboom



## Gezocht: hardhouten bankje!

Het strooiveld bij het kerkhof in Weurt vraagt echt een beetje aandacht. Ook deze plekje moet een omgeving zijn waar je even kan zitten om te denken aan je dierbaren die zijn overleden en daar uitgestrooid zijn. Nu is het enkel een grasveld en we willen het aankleden met een bankje, een mooie bv Magnolia en een sfeervolle lantaarn. Misschien staat bij u nog een bankje in de weg en wij zouden daar erg blij mee zijn! Wie kan ons helpen? Alvast heel hartelijk bedankt. Ook namens Trudie Benschop.

Vriendelijke groet, Virginia Bartels 06-44363216

## De Sint komt naar Weurt!



Het is bijna zover, Sinterklaas komt naar Weurt! Sint heeft ons al laten weten dat hij er weer heel veel zin in heeft en ook de Pieten kunnen bijna niet meer wachten om jullie weer te zien!

Aankomst. Op zondag 17 november wordt de boot van Sint om 14.00 uur verwacht op de West-Kanaaldijk. Sint hoopt op mooi weer zodat er veel mensen op de kade komen kijken. We zorgen voor gezellige muziek zodat we mooie liedjes kunnen zingen voor de Sint als hij aankomt. Vanaf de West-Kanaaldijk loopt de Sint met zijn Pieten naar

De Kloosterhof. Sinterklaas vindt het altijd erg fijn als de kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's met hem meelopen. Rond 14.45 uur komen we dan met zijn allen aan bij De Kloosterhof waar we nog een gezellig Sinterklaasfeest gaan vieren. Kom allemaal kijken, er komt een speciale gast voor jong en oud!





## Gedenkboom in Weurt

Vanaf Allerzielen branden de lampjes weer in de gedenkboom die bij de Calvariegrot staat op het kerkhof. Iedereen die graag iets in de boom wilt hangen ter nagedachtenis aan een dierbare is welkom. Het mag een eigen kaart, brief of een andere herinnering zijn, wel geplastificeerd natuurlijk. Of u kunt een doorzichtige deelbare kerstbal voor €0,50 bij ons kopen en daar iets in doen en dan in de boom hangen. Op woensdag en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur is er altijd iemand aanwezig in de Pastorie. Ik hoop dat we er samen weer een sfeervolle boom van gaan maken.

Vriendelijke groet, Virginia Bartels

## Engeltjesmarkt

De blaadjes vallen alweer van de bomen,  
voor ons 'Engeltjes' is de tijd dus gekomen.

Om aan de kerstmarkt te beginnen,  
zetten we de kerstspullen weer buiten en binnen.

Kerststukjes - hebbedingetjes, heel groot, maar ook klein,  
ballen, boompjes en engeltjes, heel fijn.

Voor elk wat wils op de Engeltjes kerstmarkt,  
dus gaan we op 23 november om 12.00 uur van start.

De markt is open van 23 november t/m 1 december van 12.00 tot 16.00 uur.

Tevens wensen wij u allen een fijn kerstfeest en een gezond 2025.

Tot ziens bij: Fam. Engelen en medewerkers

Past. van der Marckstraat 64, Weurt



## De woorden van het Onze Vader (deel 1)



Het Onze Vader, het enige gebed dat Jezus ons geleerd heeft, vertelt ons hoe te bidden en hoe te leven. We kunnen erop vertrouwen dat God bereid is de verschillende smeekbeden van het Onze Vader te beantwoorden. 'Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor

wie klopt zal worden opgedaan (Mt. 7: 7-8). Zonder dit geloof lopen we het gevaar te bidden waarvoor Jezus zijn leerlingen waarschuwde: 'niet eindeloos voortprevelen met een overvloed aan woorden', maar de tijd nemen om na te denken over de betekenis van elk verzoek gericht aan God. De eenvoud van het gebed is gebaseerd op de verzekering dat God ons hoort, weet heeft van onze behoeften en zal antwoorden volgens Zijn goedheid. 'Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen' (Mt. 6: 8).

Het Onze Vader dat wij bidden is gebaseerd op de liturgische tekst volgens Mattheüs (6: 9-13). Het bestaat uit twee delen, het eerste deel met drie smeekbeden over het U van God, die betrekking hebben op de vestiging van Gods heerschappij op aarde (uw Naam, uw Koninkrijk en uw Wil). Het de tweede deel bevat drie smeekbeden over het Wij van ons mensen, over onze levensbehoeften en hoe we als gemeenschap met elkaar en in relatie met God kunnen leven (wij/ons/onze; brood, schuld, beproeving/het kwade).

Het gebed begint met de naam van de persoon wie we aanroepen om verhoord te worden. Volgens Jezus beginnen we niet met God of Onze Heer maar met Vader. God wordt aanbeden als Vader. Jezus is de Zoon van God en God is daardoor Zijn Vader. Jezus bad tot God als de enige Zoon en Hij nodigde ons uit om God ook als 'onze Vader' aan te spreken. Jezus zelf gebruikte hiervoor vaak het Aramese woord voor Vader, namelijk Abba. Dit woord, dat intimiteit en vertrouwelijkheid inhoudt, wordt door kinderen gebruikt om hun vader aan

te spreken. Deze aanpreektitel wordt ook gebruikt door Paulus. Als kinderen van God mogen wij God ook aanroepen met 'Abba, Vader' (Rom. 8:15; Gal. 4:6). Beide woorden getuigen van ontzag en respect voor het hoofd van een familie, de *pater familias*. Een familie bestond uit meerdere generaties (vader, moeder, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten, knechten, dienstmaagden en slaven). De Vader had de verantwoordelijkheid voor het geluk, het bezit en het welzijn van de hele huishouding. Dat het niet om een gewone vader gaat, maakt Matteüs duidelijk door de toevoeging: 'onze vader die in de hemel zijn'.

1. Uw naam worde geheiligd. In de eerste drie beden is God de handelende persoon. Ze staan in de gebiedende wijs. Door wie moet de naam van God geheiligd worden? Maar Zijn Naam hoeft niet geheiligd te worden, want Hij is in Zichzelf al heilig. Het gaat erom dat Hij die heilig is ook gezien wordt als heilig. Dat was bij het Joodse volk niet altijd het geval. Denk maar aan de aanbidding van het gouden kalf in de woestijn. Toen werd Gods Naam ontheilgd en moest Mozes zijn volk erop te wijzen dat hun God, die hen bevrijd had uit de slavernij van Egypte, erkend diende te worden in Zijn heiligheid. In dit geval van ontheiliging moet God zelf zijn naam heiligen zodat Hij in ere wordt gehouden. 'Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER. Doen jullie dat niet, dan ontwijden jullie mijn heilige naam en moet Ik mijn heiligheid tegenover jullie bewijzen. Ik ben de Heer, Ik heilig jullie. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft weggeleid om jullie God te zijn' (Lev. 22: 31-33). 'Ik zal de heiligheid van mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, herstellen' (Ez. 36:23). Deze bede is tevens een lofprijzing en een bewijs van eer. Een goede vertaling van deze bede zou zijn: 'Uw Naam is heilig' of 'Laat uw Naam geheiligd worden'.
2. Uw rijk kome. De heiligheid van Gods Naam krijgt gestalte in de komst van Gods heerschappij op aarde. Dit was een van de belangrijkste boodschappen van Jezus hier op aarde. Toen de Farizeeën Hem vroegen naar de komst van dat rijk, antwoordde Jezus: 'Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik' (Lc. 17: 21). Met de komst van Jezus op aarde was het koninkrijk gekomen, maar nog niet ten volle gerealiseerd. In onze tijd van oorlogen en strijd tussen landen en volken is het bidden van deze bede

hard nodig: 'Laat komen Uw rijk van vrede en gerechtigheid op onze verdeelde aarde' of 'Uw Koninkrijk moet komen', anders gaat de aarde verloren.

3. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Als we Gods naam heiligen en zijn rijk verwelkomen dan is Gods wil vervuld, dan heerst er harmonie op aarde net zoals in de hemel. In de hemel is Gods naam al geheiligd; is Zijn rijk aanwezig en naar Zijn wil wordt geluisterd. De uitvoering van Gods wil is hetzelfde als het komen van het Rijk en de heiliging van Zijn naam. Eigenlijk sluit deze bede de vorige twee in en vormt de overgang van het goddelijke naar het menselijke terrein, van het hemelse naar het aardse. Het verbindt de eerste drie bede met de komende drie. Om de gebiedende wijs in deze bede uit te drukken, zou een vertaling kunnen luiden: 'Uw Wil moet gedaan worden'.

Na deze drie beden die betrekking hebben op de werken van God volgen drie beden die gaan over onze behoeften van het dagelijks leven. Deze komen in een volgende bijdrage aan de orde.

Foto: De apostel Matteüs (Bergkerk Deventer, in Akker-Savelsbergh, 2004),

SV



Wist U dat U zich kunt afmelden voor de papieren versie van de RondonJohannes als U deze niet meer wenst te ontvangen?

Zeg dan op door een e-mail naar  
**secretariaat@JohannesXXIII.nl** te sturen.  
Vergeet niet Uw adresgegevens te vermelden.

Wilt U een digitale RondonJohannes per email ontvangen?  
Abonneer U via: [www.johannesxxiii.nl/rondon/aanmelden](http://www.johannesxxiii.nl/rondon/aanmelden)

**redactie@JohannesXXIII.nl**